



# trendy tonny

Je staat versted van wat hij op zijn muzikale conto heeft staan. maar ook op zakelijk gebied heeft hij een neus voor waar het naartoe gaat. Het is geen sprookje, hij bestaat: **De Levende Snelkookpan van Ideeën.**

Tonny Eyk is de trotse bezitter van zestienhonderd kookboeken, driehonderdtweeënzestig wielershirts en Frankofiel. Componist, accordeonist, pianist, orkestleider, producer, schrijver, fietsfanaat en bekende Nederlander met een carrière van meer dan vijftig jaar vol werk voor theater, film, radio en televisie. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van de Gouden Harp. Omdat koken al sinds jaar en dag een

grote hobby van hem is, vervult hij bij Princess ook de rol van culinaire gids. Hij is een trendwatcher op het gebied van culinaire ontwikkelingen, met zijn cocktail- & lounge-recepten en de befaamde vitaminecocktail. Denk ook al jarenlang wereldwijd met het bedrijf mee als het gaat om opvallende marketingacties. En vanzelfsprekend zorgt hij ook voor de muzikale opluistering op (inter-)nationale beurzen en evenementen.

#### FAMILIEHAPPENING

Kinderen kunnen kleuren en zich laten schminken. Papa's en mama's slaan een balletje met Rolf Muntz, proberen de nieuwste haartang en genieten van een alcoholvrije Virgin Strawberry Daiquiri. Natuurlijk met de complimenten van Tonny. Tijdens het 15e verjaardagsfeest van Princess in de Efteling kijkt hij vanachter zijn vleugel ontspannen de ruimte in. Al pingelend maakt hij met deze en gene een praatje. Voor baby's en drie zoenen laat hij de toetsen graag voor wat ze zijn. Maar ook voor ons neemt hij even de tijd. "Groot-Rotterdam," zegt hij geïnteresseerd, "dan moet je eens



met Kotug gaan praten. Mooi bedrijf. Zeg maar dat je het van mij hebt."

#### DE JUISTE SNAAR

Tonny zet de toon. "Zeg maar jij," zegt hij met poppetjes in zijn puppyogen. "Als ambassadeur toer ik de wereld over om het merk te promoten. Er was eens een keer iemand die liet doorschemeren van welke muziek hij hield. Ik begon dat te spelen en aan het eind van de dag liep hij met een paar dozen koffiezetapparaten de deur uit."

#### VERZAMELVOER

De verzamelwoede van Tonny lijkt grenzeloos. Zijn verzameling klassementstruinen loopt tot 2000. Hij kreeg ze allemaal, op een na. "Ik heb ooit een bolletjestruin uit de Ronde van Noorwegen van Theo de Rooij op mijn verzoek uit z'n koffer laten jatten door zijn oud-ploegleider Peter Post. Theo kon er hartelijk om lachen." De liefde voor het koken en Frankrijk uit hij onder meer ook in columns voor Zakenreis.nl en De Telegraaf, waarin hij vooral inhaakt op

## vitamine PUNCH

(recept: tonny eyk)

#### INGREDIËNTEN:

4 grote tomaten, 6 stengels bleekselderij, 2,5 dl tomatensap, 250 g wortelen, Peper en zout.

Ontdoe de 2 stengels bleekselderij van de draden en snij deze in stukjes. De tomaten ontvellen en in stukjes snijden. De wortelen in kleine stukjes snijden.

Doe het geheel met de tomatensap in de blender. Laat deze enkele seconden draaien tot er een gladde massa ontstaat. Op smaak brengen met peper en zout.

Serveer deze punch in een cocktailglas met een stukje bleekselderij als garnering.



de actualiteit van het moment. "Ik herinner me zondagse etappe in de Tour de France in de Pyreneeën. Op zondag eet men in deze streek sinds de regeerperiode van Henri IV, die geboren is in Pau, 'Kip in de Pot'. Want het was de wens van deze vorst dat alle boerenfamilies op zondag Poule au Pot zouden nuttigen. Daar schrijf ik dan over. Vind ik grappig." Recentelijk ontving Tonny nog uit handen van de Franse ambassadeur Jean-François Blarel de Médaille du Tourisme voor zijn verdiensten voor het toerisme naar Frankrijk.

*"er was eens een keer iemand die liet doorschemeren van welke muziek hij hield. ik begon dat te spelen en aan het eind van de dag liep hij met een paar dozen koffiezetapparaten de deur uit."*

#### SPARRINGSPARTNER

Aad Ouborg hangt minimaal vijf keer per dag met Teun, zoals intimi hem noemen, aan de lijn. Om te sparren. Even wat tegen elkaar aanhouden. Tonny heeft diep respect

voor Aad. Hun vriendschap is uitgelopen op familiegevoelens. "Of ik wel eens een clash heb met Aad? Ik ben het regelmatig niet met hem eens, maar dan weet hij dat en daarmee is de kous af. Ik had laatst mijn bedenkingen bij een musicalproductie. Wegens gebrek aan belangstelling is die helaas ook gestaakt." Aad, die vijf minuten eerder nog als een soort Holle Bolle Gijs met zijn mond open stond waar kinderen propjes in mochten gooien, komt me glimlachend tegemoet: "Het gaat goed met ons. Het komt nu wel aan op écht ondernemerschap.

Stilzitten is funest. Voordeel voor ons is dat de tendens is dat mensen vaker thuisblijven en meer in de keuken bezig zijn..."

Tekst: Harold Joëls  
Fotografie: Princess / Tonny Eyk